

Μερικά «μεμονωμένα περιστατικά»:

- Το απόγευμα της Πέμπτης 2 Απριλίου 2009, πριν από την έναρξη εκδήλωσης-προβολής για το αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο «El Forat de la Vergonya» στο κέντρο της Βαρκελώνης, μπάτσοι και ασφαλίτες παραβιάζουν την είσοδο του Ταμείου Προνοίας Νομικών, που στεγάζεται ακριβώς απέναντι από το αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο Ναυαρίνου, ανεβαίνουν στο γραφείο του διευθυντή στον 5ο όροφο και εγκαθίστανται σ' αυτό προκειμένου να επιδοθούν στην αγαπημένη τους απασχόληση: παρακολούθηση και καταγραφή όσων συμβαίνουν στο πάρκο.

- Τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Απριλίου 2009, στις 5 π.μ., το πάρκο δέχεται απρόκλητη και ιδιαίτερα βίαιη επίθεση από τα ΜΑΤ. Έχει προηγηθεί, έξι ολόκληρες ώρες πριν και από σημείο εκτός πάρκου, ρίψη δύο μολότοφ στη διμοιρία που σταθμεύει μόνιμα στη Χαρ. Τρικούπη. Με τον πρόσχημα αυτό, 4 διμοιρίες των ΜΑΤ περικυκλώνουν το πάρκο και ξυλοκοπούν άγρια τον κόσμο που κάθεται εκεί, με χυδαίες ύβρεις, μίσος και σαδισμό. Προσάγουν τέσσερις ανθρώπους στη ΓΑΔΑ και στέλνουν στο νοσοκομείο άλλους δύο, με σπασμένα χέρια και ανοιγμένα κεφάλια, όπου και βρίσκονται μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια συνήθη πρακτική: κάθε φορά που συμβαίνει κάτι στην περιοχή, τα ΜΑΤ επελαύνουν γύρω από το πάρκο τρομοκρατώντας, βρίζοντας και προκαλώντας.

- Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009, διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο πάρκο. Όπως διαπιστώνεται, έχει παραβιαστεί από «αγνώστους» το κουτί της ΔΕΗ που βρίσκεται επί της Ζωοδόχου Πηγής, έχουν αφαιρεθεί ο μετρητής και η ασφάλεια και έχουν κοπεί τα καλώδια. Κάτι ανάλογο έχει συμβεί εξάλλου και στο πάρκο Κύπρου και Πατησίων, όπου έχει διακοπεί δύο φορές η παροχή νερού: στις 26 Ιανουαρίου 2009, όταν καταστράφηκε όλο το ποτιστικό σύστημα, και στις 22 Απριλίου, όταν αποσυνδέθηκε η παροχή με δολιοφθορά.

- Τα ξημερώματα της Κυριακής 3 Μαΐου 2009, «άγνωστοι» και πάλι αφαιρούν το ζωγραφισμένο πανό με το σύνθημα «Έξω τα ΜΑΤ από τον πλανήτη», που είχε τοποθετηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο ταμπλό επί της Χαριλάου Τρικούπη, στη διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας για την έφοδο και τους ξυλοδαρμούς από τα ΜΑΤ τρεις μέρες πριν.

Η αστυνομία και οι κάθε λογής συνεργάτες της (φασίστες, παρακρατικοί και «αγανακτισμένοι πολίτες») κάνουν με συνέπεια τη δουλειά τους: αποτελώντας το μακρύ χέρι της εξουσίας, εξαπολύουν «εκκαθαριστικές επιχειρήσεις», καταστρέφουν με κάθε μέσο δημιουργικά και αδιαμεσολάβητα εγχειρήματα και καταδιώκουν όσες και όσους συμμετέχουν σε αυτά στη βάση της ελευθερίας, της αυτοοργάνωσης και της έμπρακτης αλληλεγγύης.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στόχος της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας δεν είναι μόνο η ανυπότακτη ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Οι νέοι κατασταλτικοί νόμοι, οι στρατιωτικοποιημένες αστυνομικές δυνάμεις και τα πογκρόμ κατά των μεταναστών και των αγωνιζόμενων ανθρώπων, η συνεχιζόμενη ομηρία των συλληφθέντων του Δεκέμβρη, οι κάμερες και οι μεθοδεύσεις για την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα του πανεπιστημιακού ασύλου, οι απειλές κατά των αυτοδιαχειριζόμενων κατειλημμένων χώρων (κτιρίων και πάρκων) και των διαδικτυακών ιστότοπων αντιπληροφόρησης είναι μέρος της ίδιας εκστρατείας εξόντωσης κάθε κοινωνικής αντίδρασης, αμφισβήτησης και συλλογικού αγώνα των «από κάτω».

Όμως, γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι «η εξουσία είναι της Ιστορίας η ευκοιλιότητα». Εμείς πού αληθεύουμε; Στο εδώ και τώρα, στην ανυπάκουη καθημερινότητα, καλλιεργώντας τους δεσμούς συντροφικότητας και στεριώνοντας τις εξεγερμένες επιθυμίες και τις αντιστάσεις μας.

Ενάντια στο τίποτα της εξουσίας, έχουμε να αγωνιστούμε για τα πάντα!

Αυτοδιαχειριζόμενο Πάρκο Ναυαρίνου, Ζωοδόχου Πηγής και Χαρ. Τρικούπη