

Την περασμένη Δευτέρα 12 Απρίλη 2010, τα εντεταλμένα όργανα καταστολής του κράτους εισέβαλαν μαζικά στο χώρο του πάρκου Ναυαρίνου με κάθε μέσο (ΜΑΤ, Δελτάδες, ΔΙΑΣ), κι άρχισαν να κτυπούν με μανία όποιον εύρισκαν μπροστά τους.

Η κυβερνητική βαρβαρότητα σε όλο της το μεγαλείο.

Και σαν να μην έφτανε ο άγριος ξυλοδαρμός (υπήρξαν και αρκετοί τραυματισμοί), τα όργανα προχώρησαν σε μαζικές προσαγωγές. Εβδομήντα άτομα οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ.

Η αλληλεγγύη του κόσμου ήταν άμεση και οργανώθηκε δυναμική πορεία από το πάρκο Ναυαρίνου προς τη ΓΑΔΑ.

Η σχεδόν άμεση απελευθέρωση των προσαχθέντων καταδεικνύει τη γελοιότητα του κρατικού μηχανισμού.

Η στοχοποίηση του πάρκου είναι μέρος της ευρύτερης καταστολής που επιδιώκει την εξάλειψη κάθε μορφής αντίστασης και την καταπάτηση πολιτικών, κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πώς η τυχαία σύλληψη ενός διαδηλωτή μετατρέπεται σε κατασκευασμένο κατηγορητήριο οδηγώντας τον Μάριο Ζέρβα σε αναίτια προφυλάκιση.

Η υπόθεση των «έξι» επίσης, φανερώνει το πώς, με απίστευτη ευκολία, άνθρωποι με πολιτική δραστηριότητα παρουσιάζονται ως εξ' ορισμού ένοχοι και υποψήφιοι τρομοκράτες. Βλέπουμε για ακόμα μια φορά, η υπόθεση να εξελίσσεται στα τηλεοπτικά παράθυρα και όχι στις δικαστικές αίθουσες.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης με την απροκάλυπτη συνδρομή των ΜΜΕ, στοχεύει στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης με απώτερο σκοπό την επιβολή των νεοφιλελεύθερων μέτρων τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Η αντίδρασή μας σε αυτό το κλίμα τρομοκρατίας και τρομολαγνείας είναι η παρουσία μας στο δρόμο, η αλληλεγγύη μας και η άρνησή μας στην αποδοχή μιας ψεύτικης οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Εμείς απαντάμε με κινηματικές και συλλογικές δράσεις.

Όλα συνεχίζονται...

Αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο Ναυαρίνου