

Την **Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011** γύρω στις τέσσερις το απόγευμα, μετά το τέλος της πορείας που είχε οργανωθεί ενάντια στα νέα μέτρα και ενώ στους παρακείμενους δρόμους δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα, **διμοιρίες των ΜΑΤ κυκλώνοντας το αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο Ναυαρίνου συλλαμβάνουν πέντε άτομα**. Κατά περιέργη σύμπτωση η προσαγωγή τους στη ΓΑΔΑ μετατρέπεται σε σύλληψη κάτι που συνέβη σε μόλις τέσσερα από τα δεκαοχτώ υπόλοιπα άτομα που προσήχθησαν τη μέρα εκείνη. Οι κατηγορίες αφορούν σε βαριά πλημμελήματα και αποδίδονται σε μαρτυρίες της αστυνομίας σύμφωνα με τις οποίες από τις τρεις έως τις τέσσερις εκείνο το μεσημέρι, ομάδα σαράντα ατόμων πετούσε πέτρες εναντίον της επί της οδού Χαρ. Τρικούπη. Πλήθος ανθρώπων –θαμώνων του πάρκου και γειτόνων- πιστοποιούν ότι **τίποτα τέτοιο δεν συνέβαινε ούτε την ώρα εκείνη ούτε και κατά τη διάρκεια της ημέρας**. Το ψευδές της μαρτυρίας των αστυνομικών εξοργίζει αλλά δεν εκπλήσσει πλέον... Η ιστορία έχει επαναληφθεί πολλές φορές.

Συνεπώς για μια ακόμα φορά, οι κατηγορίες που αποδόθηκαν στους συλληφθέντες είναι ψευδείς, για μια ακόμα φορά τα ΜΑΤ άσκησαν αναιτιολόγητη σωματική βία επιτιθέμενα κατά όσων βρέθηκαν κυκλωμένοι. Προφανώς κάποιοι συνεχίζουν την προσπάθεια να τρομοκρατήσουν, κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπορούν με βάση ψευδείς μαρτυρίες της αστυνομίας να ζημιώσουν όποιον διαδηλωτή, κάτοικο ή πολίτη είναι παρών στην περιοχή των Εξαρχείων σε κρίσιμες μέρες όπου εκδηλώνεται η δυσαρέσκεια του κόσμου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ΜΑΤ εισβάλλουν στο πάρκο και επιτίθενται στους παρευρισκόμενους. Σας παραπέμπουμε στον περσινό Απρίλιο όπου 70 άτομα προσήχθησαν στη ΓΑΔΑ προκειμένου να αφεθούν ελεύθερα λίγη ώρα αργότερα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το πάρκο στοχοποιείται καθώς συνεχίζει τα τελευταία δύο χρόνια να υπάρχει και να εξελίσσεται αποτελώντας πόλο κοινωνικοποίησης και συνδιαλλαγής πέρα από λογικές κέρδους και ιδιοκτησίας. Στοχοποιείται γιατί υπάρχει χωρίς μεσάζοντες, είναι ανοιχτό και με ετερόκλητους φίλους. Η δική μας αλληλεγγύη χτίζεται κάθε μέρα και χωράει πολλά, διαφορετικά πρόσωπα που στηρίζουν το πάρκο και φιλοξενούνται από αυτό. Ως αποτέλεσμα, η Αστυνομία θα βρει απέναντι την κοινωνία ως μάρτυρα της βίας που ασκεί, για άλλη μια φορά πάνω από τα κεφάλια των ΜΑΤ κάτοικοι θα φωνάζουν από τα μπαλκόνια την πραγματικότητα που κανείς δεν κουράζεται να φωνάζει. Η περιοχή γνωρίζει καλά το έργο της Αστυνομίας.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας- Η Αστυνομία είναι ανεπιθύμητη.

Αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο Ναυαρίνου