

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2009, η Ελληνική Αστυνομία έδειξε για άλλη μια φορά το πραγματικό της πρόσωπο. Δυνάμεις καταστολής (δεκάδες μηχανές Δέλτα, MAT και αστυνομικά αυτοκίνητα) μετά τη σύλληψη ενός παιδιού που έκανε γκράφιτι στην οδό Σόλωνος, μπήκαν στα στενά των Εξαρχείων, δέροντας και κλωτσώντας κόσμο, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα, ουρλιάζοντας αφηνιασμένοι μεταξύ άλλων, «σας πήραμε τα Εξάρχεια ρε μαλάκες».

Αποτέλεσμα ήταν ο εκφοβισμός πολλών ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή, αλόγιστη χρήση δακρυγόνων που έβγαλε τον κόσμο από τα σπίτια του με προβλήματα αναπνοής, 4 συλληφθέντες που κατηγορήθηκαν για κατοχή και χρήση εκρηκτικών ενώ δεν έπεσε καμία μολώτοφ, πολλοί τραυματισμοί και βέβαια ο πιο σοβαρός τραυματισμός του Νίκου Κατσαρού που από τα πολλά χτυπήματα τρυπήθηκε ο πνεύμονας του και παρά λίγο να χάσει τη ζωή του.

Η νυχτερινή τραμπούκικη επίθεση της αστυνομίας δεν θα μπορούσε να τελειώσει χωρίς να «επισκεφθούν» και το αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο Ναυαρίνου.

Έδωσαν το παρόν τραυματίζοντας κόσμο, ξεριζώνοντας δέντρα, και σαν καλή μαφιόζικη συμμορία, άφησαν πίσω τους και την υπογραφή τους. Γραμμένο στην πόρτα με κιμωλία, «04/09/09 ΕΛ.ΑΣ.».

Αυτή η ιστορία που ίσως ακόμα κάποιους να τους εκπλήσσει, για εμάς τους κατοίκους ή τους ανθρώπους που δραστηριοποιούμαστε στα Εξάρχεια είναι καθημερινό φαινόμενο. Το πάρκο έχει δεχτεί ουκ ολίγες επισκέψεις, που κάθε φορά έχουν αποτέλεσμα κάποιον τραυματία, και συλλήψεις πιτσιρικάδων που με τις ίδιες πάντα μαρτυρίες μόνο από αστυνομικούς και τις ίδιες κατηγορίες, τρέχουνε στα δικαστήρια για να αθωοθούν τις περισσότερες φορές από το δικαστή. Οι χειρουργικές μάσκες είναι μονίμως εξαντλημένες στα φαρμακεία της γειτονιάς, όχι από τον φόβο του ιού της γρίπης, αλλά από τον φόβο των χημικών, των δακρυγόνων που σε κάνουν ακόμα κι αν είσαι σπίτι σου και κοιμάσαι να πεταχτείς από ασφυξία και πανικό.

Αυτή η ιστορία κρατάει χρόνια, πολύ πριν τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, την εξέγερση του Δεκέμβρη που ήταν και η κινητήριος δύναμη για τη δημιουργία αυτού του χώρου, πολύ πριν τη δημιουργία της «Μεσολογγίου».

Είτε χρησιμοποιώντας την αστυνομική βία, είτε σπρώχνοντας το εμπόριο της ηρωίνης στην πλατεία Εξαρχείων και τα γύρω στενά, το κράτος προσπαθεί να φιμώσει τους «Εξαρχιώτες» θέλοντας ανεπιτυχώς να καταστείλει μια γειτονιά με «ανησυχίες», μια γειτονιά που είναι στην πρώτη γραμμή σε πολλούς κοινωνικούς αγώνες.

Το πάρκο, σαν κατελημμένος χώρος δεν θα μπορούσε παρά να είναι στο στόχαστρο της αστυνομίας, και οι καταληψίες, μέρος του αγώνα και υπερασπιστές ενός διαφορετικού τρόπου ζωής και σκέψης, δεν θα μπορούσαν παρά να είναι ένοχοι στα μάτια του κράτους.

Ας δείξουμε όλοι μαζί ότι δεν τους φοβόμαστε, ότι όσο μας τρομοκρατούν εμείς θα ριζώνουμε αντιστάσεις και ότι συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να φύγουν οι αστυνομικές δυνάμεις από την περιοχή.

**ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/09 ΣΤΙΣ 18:00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ**

ανοιχτή συνέλευση πάρκου Ναυαρίνου και Ζωοδόχου